

Το Μουσικό Εργαστήρι παρουσιάζει:



Συμμετέχει η Χορευτική ομάδα ΓΠΑ

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

21.00 μμ

Προαύλιο Γεωργικού Μουσείου
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
είσοδος ελεύθερη

1. "Το βαλς των Χαμένων Ονείρων" (μουσική: Μάνος Χατζδάκις)
Η Ηλία (Αντιγόνη Βαλάκου) και ο Κώστας (Δημήτρης Παπαμιχαήλ) γνωρίζονται σ' ένα μίζερο γραφείο. Συνάδελφοι. Έχουν κι οι δύο όνειρα, όπως κάθε νέος άνθρωπος. Αυτή να καλοπαντρεύεται, αυτός να μπαρκάρει. Δεν τα καταφέρουν, όμως. Τα χρόνια περνούν και παραμένουν στο ίδιο κι απαράλλαχτο θλιβερό σκηνικό, να μετρούν τις απώλειες γύρω τους. Μία χειμωνιάτικη, χιονισμένη μέρα αποφασίζουν να ενώσουν τα υπαρξιακό τους πόνο. Η πρόταση γάμου έρχεται ως σανίδα σωτηρίας και το βαλς του πλανώδιου μουσικού που ακουγόταν κάθε μέρα στον αποκάτω δρόμο αποκτά άλλο νόημα.

Το βαλς των Χαμένων Ονείρων, που χόρεψε αυτό το τραγικό ζευγάρι, γράφτηκε από τον Μάνο Χατζδάκι και έκλεισε τη «Χαμένη Ονειρά», μια από τις καλύτερες ταινίες του Αλέκου Σακελλάριου που προβλήθηκε το 1961.

2. "Αχ, να σε δώ" (μουσική - στίχοι: Ορφέας Περιδής)

Τραγούδι του Ορφέα Περιδή αφιερωμένο στο ονόμα του και τον σχετικό μύθο. Ο Ορφέας, ο μεγαλύτερος μουσικός της αρχαιότητας έχασε από αφρώστια την αγαπημένη του Ευρυδίκη και την έψαχνε παντού... Έφτασε μέχρι τον κάτω κόσμο, μάρευε με το παιίδιο της άρπας του Πλούτωνα και συμφώνησε να τάρε την Ευρυδίκη μαζί του υπό έναν όρο... Να μην γυρίσει να την κοιτάξει μέχρι να ανεβούν στον κόσμο των ζωντανών... Ο Ορφέας όμως δεν άντεξε... και γύρισε γεμάτος λαχτάρα να τη δει. Ο Πλούτωνας την πήρε μια για πάντα μαζί του... Ο Ορφέας μαράζωσε και πέθανε από τον καμό του.

3. "Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι" (μουσική: Μάνος Χατζδάκι - στίχοι: Νότης Περγιάλης & Γιώργος Εμιράζας)

Αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι του Μάνου Χατζδάκι ακούστηκε για πρώτη φορά ως ορθοστρικό θέμα το 1957 στην ταινία του Γκρέκ Τάλλας "Αγιούπα" και αργότερα το 1960 στην ταινία του Ζιλ Νασέν "Ποτέ την Κυριακή". Το έχουν ερμηνεύσει πολλοί διάσημοι τραγουδιστές όπως Νανά Μούσχουρη, Χάρη Μπελαφόντη, Μελίνα Μερκούρη κ.α.

4. "Καημός" (μουσική: Μίκης Θεοδωράκης - στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου)

"Ένα από τα πολλά τραγούδια του Χριστοδούλου με σαφείς αναφορές στον εμφύλιο. Συμπτεριλήφθηκε το 1961 στον κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη "Πολιτεία". Τα περισσότερα τραγούδια αυτού του κύκλου λογοκριθκήναν όπως και ο στίχος "να μη γνωρίζεις ποια στιγμή ο Χάρος θα σε πάρει" όπου ο Χάρος έγινε Πόνος.

Ο συνθέτης δηγείται: Σπούδασα στο Ωδείο Αθηνών και πήρα υποτροφία για το Παρίσι. Ήταν καλύτερα να έμενα μόνος μου σε μία ζούγκλα, παρά στο Παρίσι. Όμως δεν ήθελα να γυρίσω πίσω ηπτήμενο! Προσποθήσαμε να βρούμε τρόπο να ζήσουμε. Από κάποιο σημείο και μετά δεν είχαμε καν σπίτι, γιατί το σπίτι ήταν μέρος της υποτροφίας. Πήγαμε ακόμα και στην τενεκεδούπολη για να μείνουμε. Υπήρχε ειδικό γραφείο για να πας εκεί. Ήταν έξω από το Παρίσι. Εκεί, έμεναν σε καλύβες οι κλοσάρη και οι ζητιάνοι. Οταν πήγαμε εκεί μας είπαν "έχουμε για εσάς ένα 'φιλέτο'" και μας έδιεζαν τον σκελετό ενός λεωφορείου. "Αυτό θα είναι το σπίτι σας". Εκεί θα μέναμε, αν την τελευταία στιγμή δε μας έδινε μία φίλη ένα σπίτι μέσα σε ένα γκαράζ. Τα παιδιά μου γεννήθηκαν μέσα σε αυτό το σπίτι των δέκα τρεπαγώνικων. Δύο καμαρούλες και μία κουζίναστα. Εκεί έγραψα τον "Καημό", στο Παρίσι, με μεγαλούργη μου έμπνευση τη νοσταλγία της Ελλάδας..."

5. «Φωτοβολίδα» (μουσική - στίχοι: Ορφέας Περιδής)

Περιδής: "Τα τραγούδια είναι αυτοβιογραφικά. Η δημιουργικότητα έρχεται όταν γράφεις μέσα από την ψηχή σου. Τα αληθινά τραγούδια είναι αυτά που τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι για να εκφράσουμε μια κατάσταση δυνατή -κατά πάσα πιθανότητα συναισθηματικά- για να πούμε ό,τι δεν είπαμε στην πραγματική μας ζωή. Αυτά είναι τα τραγούδια που δημιουργούνται «εν θερμώ». Υπάρχουν όμως και άλλα τραγούδια. Σε αυτά συλλαμβάνεις ένα θέμα και κάθεσαι και το φτιάχνεις ή βρίσκεις μια ωραία μουσική και κάθεσαι και τη γράφεις ενώ είσαι ήρεμος. Μακάρι να είχα στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης για να γράψω πάντα τραγούδια «εν θερμώ», αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ζει κανείς έτσι συνέχεια. Με τον δεύτερο τρόπο έχει γραφεί το 'Φωτοβολίδα'. Την επιτυχία που είχε, δεν την περιέμενα. Ήταν ένα κομμάτι που το έγραφα 4 μήνες γιατί ήταν η πρώτη μου προσπάθεια και δεν ήμουν εξοικειωμένος".

6. "Χαράματα η ώρα τρεις" (μουσική - στίχοι: Μάρκος Βαμβακάρης)

Το μελωδικό και τριφερό αυτό χασάπικο του Μάρκου Βαμβακάρη γράφτηκε το 1937. Πλημμυρίζει συναίσθημα κι έχει μωρωδιά λαϊκής καντάδας... Εκτός από τη μουσική, ο Μάρκος έγραψε και τα λόγια, των οποίων τα δίκαιωματα είχε εκχωρήσει για ένα διάστημα μέχρι την εξόφληση ενός δανείου, που εκκρεμούσε. Γ' αυτό στα παιλά 45άρια αναφέρεται ως στηγανούργος ο Κώστας Μακρής. Η πρώτη εκτέλεση είναι του ίδιου με τη συνοδεία της Έλλης Πετρίδου.

Τα ξογκαρφέμενα τραγούδια του Μάρκου υπέβασαν τα 200 και προπολεμικά γνώρισε μεγάλη δόξα. Μετά την απελευθέρωση όμως και κατά την περίοδο 1948-

1959, περνάει δύσκολες ώρες, καθώς η ελληνική μουσική βιομηχανία τον θεωρεί ξεπερασμένο. Οι δισκογραφίκες εταιρίες παύουν να τον καλούν για ξογκαρφήσεις και τα μεγάλα υπερτεριά κέντρα του αρνούνται τη συνεργασία.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του Μάρκου Βαμβακάρη ήταν όταν ο Μπιθικώτας του βρήκε στο σπίτι του, στην Κοκκινιά, για να του αναγγείλει ότι θα ξανατραγουδήσει όλα τα παλιά τραγούδια του. Ήταν η εποχή που ο Μάρκος πήγαινε κι επίτικες στις ταβέρνες και έβγαζε πιτάκι για το "ό,τι έχετε ευχαρίστηση". «Κατά τις τέσσερις τα ξημερώματα, κι αφού έχαμε περάσει απ' όλα τα στέκια, πήραμε το δρόμο για το σπίτι». Θυμάται ο γιος του Στέλιος. «Κάποια στιγμή μού λέει: "Κοίταξέ, ρε μάγκα, πώς κατάντησα". Με βλέπουνε σαν αντίκα. Να μην μπορώ εγώ να βγάλω μια δεκάρα και να κονούμε τα τζουμά μποζ". Την άλλη μέρα το μεσημέρι ήρθε με το ποδήλατό του ο Μπιθικώτας, και έφερε τη μεγάλη είδηση στον Μάρκο, ότι η δισκογραφική εταιρεία δέχτηκε, μετά από πρωτοβούλιο του Τσιπάνη, να ξογκαρφήσει τραγούδια του Βαμβακάρη με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώταν. Τον θυμάμασται σαν τώρα να πατάραιε το ποδήλατό στον δρόμο και να τρέχει προς το σπίτι φωνάζοντας: «Μάρκο μου, έχω την εντολή από τον Τάκη τον Λαμπτόπουλο της "Κολούμπια". Λέει να μπω στο στούντιο να ξογκαρφήσω όλα τα τραγούδια σου. Ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα θα το ζαναπώ εγώ. Και τα παλιά τραγούδια σου και τα καινούρια και όσα γράμμεις από όλους οι θυμάρες». Το ίδιο βράδυ ξανάρθει ο Μπιθικώτας, μαζί με μια ομάδα μπουζουζήδων. Και το θυμάμασται αυτό το βράδυ, γιατί κελάρησε όλη τη γειτονία και όλη η Παλιά Κοκκινιά. Το 1960 αρχίζει η «δεύτερη καριέρα» του, όπως χαρακτηρίζεται από τον ίδιο.

7. "Αργοσβήνεις μόνη" (μουσική - στίχοι: Βασίλης Τσιπάνης)

Ο Τσιπάνης και η Μπέλλου τραγουδούσαν εναλλάξ στη θολή ατμόσφαιρα του «Σκοπευτρίου», στην Καισαριανή, υποφέροντας στωικά την εκτροπή του αυθεντικού ρεμπέπικου ρεύματος στην κοίτη του φητηνού ηλεκτρικού ήχου, και ενώ ο ποιητής Νίκος Καρούζος απολαμβάνει το ουίσκι του με τον ποιητή Νίκο Τρίκολα και την εκκεντρική Νανά Ησαΐα, προέκυψε ένα θέμα ζωής και θανάτου, κυριολεκτικά και μεταφορικά, όταν ο επικεφαλής της παρέας άρπαξε ένα κομμάτι χαρτί και, γράφοντας δυο - τρεις λέξεις, ζήτησε απ' τον συνονόματο του να το πάει ως το πάλιο για να το υπογράψει ο Συνθέτης αυτοπρωτώπωτος. Το περιεχόμενο του καρούζικου χρησμού ήταν: ΤΣΙΤΣΑΝΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΘΑΕΙΣ!

Τώρα θα αναρωτήσετε τι σήμαινε το σημείωμα του Καρούζου. Τι να σας πω;

Πιθανόν ότι ο Τσιπάνης ανήκε σ' εκείνη τη υπέρμετρα ευγενή στάφα ανθρώπων που δεν αρίζει να ζουν στη γη και που τη θέση τους είναι με τους αγγέλους. Οταν τελείωσε το πρόγραμμα, ο Τσιπάνης έθυμησε αμφύλακα στην επιμέρους στη γη, και οι φτωχοί του παρέμεναν σε απογοήτευση. Αυτή εκτέλεσε το καθήκον της σεμνά, χωρίς να βρει προσκόμιμα και γυρίζοντας σε εκείνουν του ανακοίνωσε επί λέξει: «Υπογράψατε ένα χαρτί που έλεγε "Τσιπάνη, πρέπει να πεθάνεις"». «Α, καλά...» είπε ο Τσιπάνης και κατόπιν, σηκωθήκε για να πάει σ' ένα τραπέζι, στη γωνία, να το σημπήσει τα απαράδιπτα. Προς στιγμήν την ανησυχήσεις μήτρων είχε υπογράψει κανένα γραμμάτιο. Την ιστορία αφηγήθηκε ο Τρίκολας στον Αριστηνό κι εκείνος στον Ευγένιο Αρανίτη που την καταγράφει βγάζοντας το συμπέρασμα ότι η μουσική είναι μια χώρα όπου θα σου δοθεί χάρη μόνον αν πορεύεσις αποδείξεις ότι δεν τη χρειάζεσαι.

Το τραγούδι "Αργοσβήνεις Μόνη" ξογκαρφήθηκε το 1947 με ερμηνευτές την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον Στελλάκη Περπινιάδη.

8. «Ο μήνας έχει εννιά (μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ - στίχοι: Γιώργος Τζαβέλλας)

Η φράση "ο μήνας έχει εννιά" χρησιμοποιείται για να εκφράσει ανεμελία και ξεγνωσιαστική. Δύο είναι οι επικρατέστερες εκδοχές για την προέλευσή της. Η πρώτη προέρχεται από τα πρώτα χρόνια υπαρξής του νέου ελληνικού κράτους, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονταν την ένατη ημέρα του μήνα. Η μέρα μισθοδοσίας προκαλούσε αισθήματα χαράς στους εργαζόμενους, τουλάχιστον για όσο κρατούσε ο διορισμός, σε μια εποχή σκληρής φτώχιας.

Η δεύτερη εκδοχή αναφέρεται σε ένα αρχαιότερο γεγονός. Λίγο πριν από τη μάχη του Μαραθώνα οι Αθηναίοι έστειλαν αγγελιαφόρο στους Σπαρτιάτες και τους ζητήσαν να τους βοηθήσουν στο πόλεμο εναντίον των Περσών. Οι Σπαρτιάτες υπακούοντας σε νόμο που τους απαγόρευε να πολεμήσουν πριν από τη γέμιση του φεγγαριού, απάντησαν: "Είναι εννέα του μηνός και το φεγγάρι δεν είναι γεμάτο". Οι Σπαρτιάτες έστειλαν στρατό, μετά την πανσέληνο, αλλά η μάχη είχε ήδη τελείωσε. Η φράση «και ο μήνας έχει εννιά», δήλωνε πλέον την αποχή, την ασφάλεια, την καλοπέραση. Το τραγούδι πρωτοακούστηκε στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα "Το σωφράκι" το 1953. Το 1958 ο Τζαβέλλας παρουσίασε την ακριβότερη παραγωγή της Φίνος Φιλίμι σε εκείνη τη στιγμή, με τίτλο παρέμενο από τον στίχο «Μια ζωή την έχουμε» που εμπειρέχεται στο τραγούδι του Σουγιούλ και που γνώριζε ήδη μεγάλη επιτυχία με τη φωνή του Νίκου Γουναρή.

9. «Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά» (Μάρκος Βαμβακάρης)

«Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά και θα λυγίσει ο κλώνος / και θα σου φύγει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος».

Τραγούδι απτάλικο του Μάρκου Βαμβακάρη που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε με τη φωνή του το 1939. Το πρώτο δίστιχο συναντάται σε δωδεκανησιακό τραγούδι καθώς και σε κρητική μαντινάδα.

«Ψηλά τη χτίζεις τη φωλιά κι αν χαμηλώσει ο κλώνος, θε να σου φύγει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος».

10. «Τα Σμυρναίκα τραγούδια» (μουσική: Παντελής Θαλασσινός – στίχοι: Ηλίας Κατσούλης)

Μια άλλη άγνωστη κι όμορφη ιστορία, είναι η ιστορία ενός πολύ γνωστού τραγουδιού. «Ένα βραδάκι», αφηγείται ο Θαλασσινός, «είχα πάει στο σπίτι του Ηλία Κατσούλη, και μεταξύ άλλων τραγουδιών που συζητούσαμε και σκαρώναμε, μου διάβασε ένα στίχο που προόριζε για μια νέα τραγουδίστρια, που είχαμε συνεργάστει στο παρεθόν, την Αρετή Μπέλου, η οποία ήταν ανιψιά της μεγάλης μας Σωτηρίας. Επρόκειτο για το αξεπέραστο «Τα Σμυρναίκα τραγούδια». «Πήρα το στίχο μαζί με άλλους μαζί μου στη Χίο. Ένα βράδυ εκείνου του χειμώνα, πήρα τον Ηλία τηλέφωνο και του λέω: «Ηλία μου, θέλω να με συγχωνέσεις, αλλά αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το δώσω σε άλλον» και συμπλήρωσα, «Είναι ό,τι ωραιότερο έχω γράψει ως τώρα». Φυσικά, ο Ηλίας μου επέτρεψε να το κρατήσω, και μερικά χρόνια αργότερα το εξέμολυνθήκα και στην Αρετούλα. Θυμάμαι της το είπα ίσων την είδα στην Πάρο που έκανε διακοπές, είχε ασχοληθεί πλέον με την Ιατρική. Είναι τρελό να λες στον άλλο, ότι το μεγαλύτερο σου «σους», προορίζοντας για εκείνον, και στην ουσία του το 'χες κλέψει. Είχα νοιώσει πόσο μεγάλο τραγούδι ήταν, όταν το πρωτοτραγούδησα, παρουσία του Ηλία Κατσούλη σε μια παρουσίαση στη Χίο. Είπα: «Θα σας παίξω τώρα κι ένα τραγούδι ανέκδοτο που δεν πρόλαβε να μπει στον πρώτο μου δίσκο». Έγινε χαρός, στο δεύτερο ρεφραϊν τραγουδούσε όλο το θέτιο. Από μέσα μου χόρευα, και ήμουν ευτυχισμένος, κάνοντας ένα νεύμα στον Κατσούλη, σαν να του έλεγα... (Τώρα ίσως να με δικαιολόγησες, για αυτή μου την πλεονεξία!!!)»

11. «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου» (μουσική – στίχοι: Γιάννης Βέλλας)

Ο Γιάννης Βέλλας, ένας από τους παραγωγικότερους συνθέτες και μαέστρους της λεγόμενης ελαφράς μουσικής, γεννήθηκε το 1909. Αρχικά εργάστηκε ως ξυλουργός και περιπτέρας στην Αθήνα. Τα πρώτα του μουσικά βήματα τα έκανε στα μέσα της δεκαετίας του '30. «Έγραψε μουσική για δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς και για εκαποντάδες επιθεωρήσεις και βραβείτε πριν και μετά το πόλεμο. Πέθανε το 1999 σε ηλικία 90 ετών. Το τραγούδι του «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου», πρωτοκυλόφροφτε το 1937, από την τραγουδίστρια της εποχής Χρυσούλα Στίνη. Γνώρισε δεύτερη αναγνώριση και επιτυχία τη δεκαετία του '90 όταν το τραγούδησε σε δίσκο η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

12. «Αντριάνα»

Η ωραία Αντριάνα των Αθηνών ήταν υπαρκτό πρόσωπο που έζησε στην Αθήνα κατά τον 19ο αιώνα και το όνομά της συνδέθηκε με το Βατραχονήσι που ήταν μία από τις πρώτες συνοικίες των Αθηνών που άρχισαν να σχηματίζονται γύρω από τον Αρρητό και το Παναθηναϊκό στάδιο. Η συνοικία αυτή βρισκόταν σκαρφαλωμένη στα σκαλοπάτια του ναού του Αγίου Σπυρίδωνας στην είσοδο του Παγκρατίου μόλις περάσουμε το Παναθηναϊκό Στάδιο και στρίψουμε για να μπούμε στην Αγράρια.

Εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα υπήρχαν τρεχούμενα νερά τα οποία κατέβαιναν από τον Υμηττό και έβρισκαν διάφορες διεξόδους μέσα από ποταμούς οι οποίοι συνδέουν τους χειμάρρους μέχρι το Φάληρο από όπου χύνονταν στην θάλασσα. Ανάμεσα στις πρώτες συνοικίες των Αθηνών που άρχισαν να σχηματίζονται γύρω από την Αρρητό και το Παναθηναϊκό στάδιο. Η συνοικία αυτή βρισκόταν στα σκαλοπάτια του ναού του Αγίου Σπυρίδωνας στην είσοδο του Παγκρατίου μόλις περάσουμε το Παναθηναϊκό Στάδιο και στρίψουμε για να μπούμε στην Αγράρια. Επειδή τότε στην Αθήνα δεν υπήρχε κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης η μπουγάδα των περιοίκων γιόταν μέσα στην κοίτη του Ιλισού. Επίσης από εκεί κουβαλούσαν νερό με κανάτια στα σπίτια τους για την υπόλοιπη λάτρα του σπιτιού.

Εκεί λοιπόν συνήκαζε και η Αντριάνα, μια νεαρή κοπέλα ζακουστή για την ομορφιά αλλά και την νοικουρασύνη της. Την είχαν λέει ψυχοκόρη σε κάποιο αρχοντικό. Πολλοί νεαροί θαμτωμένοι από την νοικουρασύνη και την ομορφιά της προσφέρονταν να της κουβαλούν το νερό. Μάλιστα μια μέρα ένας νεαρός

κάτοικος του Βατραχονησίου της τραγούδησε ένα τραγούδι το οποίο για πρώτη φορά βρέθηκε καταγεγραμμένο σε φυλλάδια του 1860 ενώ ηχογραφήθηκε για την πρώτη φορά γύρω στο 1910. Σύμφωνα με τις κακές γλώσσες της Αντριάνα ήταν ζωηρούλα και ήξερε να εκμεταλλεύεται τα προσόντα της. Λένε λοιπόν πώς ανέπτυξε στενές φιλίες με υπουργούς αλλά στο τέλος βρήκε τραγική κατάληξη: «Έγινε ερωμένη ενός πατά που από την Αίγυπτο ο οποίος επειδή υποπτεύοταν πως δεν του ήταν πιστή, τυφλώμενος από τη ζήλεια του την παραμόρφωσε.

13. «Γιωργίτσα»

Δόμνα Σαμίου: «Δεν είμαι τραγουδίστρια με την επαγγελματική σημασία της λέξης, δεν τραγουδά σε δημοτικά κέντρα ή σε πανηγύρια για τη διασκέδαση μιας ορισμένης πελατείας. Τραγουδώ μόνο όπου πιστεύω πως εξυπηρετώ τη διατήρηση και τη διάδοση του δημοτικού τραγουδιού, έτσι απόφοιτος έφτασε σε μας από την παράδοση. Μερικοί με λένε λαογράφο. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη λαογραφία, δηλαδή δεν έχω μελετήσει, εγώ απλώς ασχολούμαι με τη συλλογή και με την ερμηνεία του δημοτικού τραγουδιού κι αυτό, όπως έχω πει, καθαρά από μεγάλη αράπη. Βέβαια, θα μου πείτε και ποια είσαι 'σύ που τραγουδάς και ηπειρώτικα και μακεδονικά και θρακικά και κρητικά και πελοποννησιακά και νησιώτικα. Εγώ είμαι Μικρασιάτισσα βεβαίως αλλά από μεγάλο σεβασμό, μεγάλη αράπη, από γνώση και πείρα προσπαθώ όσο μπορώ να αποδώσω πιστά τα τραγουδιά αυτών των διαφόρων περιοχών!»

«Εγώ λέγα να σ' αγαπώ κανείς να μην το ζέρει τώρα το μάθανε ο δικοί, Γιωργίτσα μου, το μάθανε κι οι ξένοι!»

«Γιωργίτσα» αργός καρσιλαμάς από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Η Δόμνα Σαμίου ο έμαθε από την Κλεονίκη Τζανάκη κι εμείς από εκείνη.

14. «Δεν σε θέλω πια»

Το διάσημο αυτό τραγούδι ηχογραφήθηκε στη Σμύρνη και στην Πόλη γύρω στα 1910 γνωρίζοντας από τότε μεγάλη επιπτυχία. Πρόκειται για ερωτικό τραγούδι το οποίο προέρχεται από ιταλικό τραγούδι των αρχών του 20ου αιώνα. Το γεγονός είχε επισπεύσει παλιότερα κι ο Αλέκος Σακελλαρίους τραγουδώντας μάλιστα και τους ιταλικούς στίχους του τραγουδιού. Ο Μάρκος Βαμβακάρης το θυμάται να τραγουδείται στη Σύρο όταν εκείνος ήταν παιδί. Υπάρχει καταγεγραμμένο από τη Στέλλα Επιφανίου-Πετράκη στα λαογραφικά της Σμύρνης. Με μικροδιαφορές στους στίχους καταγράφονται 3 εκτελέσεις στα Λαϊκά Φυλλάδια των αρχών του 20ου αιώνα.

15. «Ψαράδες»

Οι «Ψαράδες», το παραδοσιακό αυτό τραγούδι που αποτελεί έναν από τους το συνδετικούς κρίκους του Μικρασιάτικου με το μετέπειτα Σμυρνέικο και Ρεμπετικό, το βρίσκουμε σε πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις στη δεκαετία του 1920 αλλά ήταν ήδη ηχογραφημένο από το 1906. Η πιο γνωστή ηχογράφηση είναι της Μαρίκας Παπαγκίκα το 1927 και οι στίχοι που ερμηνεύει είναι οι περισσότερο γνωστοί.

Το ίδιο τραγούδι ηχογραφήθηκε με τον τίτλο «Ψαράδες» από την Εστούδιαντίνα Σιδερή το 1906 στη Σμύρνη, από τον Ελευθέριο Μελεμενλή το 1926 στην Αθήνα, από τον Κώστα Καρπίτο το 1928 στην Αθήνα και από την κυρία Πιπίνα το 1929 στην Αμερική. Η μελωδία του τραγουδιού υπάρχει αυτούσια στο τραγούδι «Πάλι στα 'κοψε η μάμα σου» με τον Γιώργο Βιδάλη σε ηχογράφηση του 1926. Οι «αρχικοί» «Ψαράδες» έχουν ηχογραφηθεί με την επανάκμψη του ρεμπετικού αρκετές φορές! Περισσότερο γνωστή είναι η εκτέλεση του Γιώργου Ξηντάρη.

16. «Έχε γειά, πάντα γειά»

Με την ονομασία Συνθήκη του Μούδρου χαρακτηρίζεται η γνωστή συμφωνία ανακακήσης που υπογράφηκε στον όρμο Μούδρου της Λήμνου, τον Οκτώβριο του 1918 μεταξύ των Δυτικών Συμμαχικών Δυνάμεων, της Αντάντ και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά και τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ελληνικός πληθυσμός, για πρώτη φορά μετά από τα σκληρά καταπιεστικά μέτρα που δοκίμασε στη δάρκεια του πολέμου, κυριολεκτικά ξεσπαθώνει σε κύματα ενθουσιωδών εκδηλώσεων, ειδικότερα στη Σμύρνη, όπου το ελληνικό στοιχείο υπερτερούσε του τουρκικού, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστικός σε σχέση με το γενογόνο είναι οι στίχοι του ρεθραίν του γνωστού παραδοσιακού τραγουδιού της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων της:

Έχε γειά, πάντα γειά*, τα μιλήσαμε
οντιρό ήτανε τα λησμονήσαμε.

(*) Αντί «πάντα γειά», σε νεότερες εκτελέσεις έχει αποδοθεί λανθασμένα ως «Παναγιά», παρασύρμενο προφανώς από προηγούμενο στίχο που αναφέρεται στο «Βασιλίσσα των κοριτσιών είναι η Μαυροφόρα» (= Παναγιά), που όμως υπονοείται η Κωνσταντινούπολη και κορίτσια τα ελληνόφωνα προσάστια της.

Το ομρότιλο με τον δίσκο κομμάτι αποτελεί το σήμα κατατεθέν της παρουσίας της Δόμνας Σαμίου στη δισκογραφία. Η ίδια λέει για το τραγούδι: «Θυμάμαι ότι το

«Έχε γειά Παναγιά» μου το πρωτόπειρο ο Αχιλλέας Ζαφειρόπουλος, αδελφός μιας καλής μου φίλης που είχα πρωτοσυναντήσει 17-18 χρονών στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, εκ των υστέρων, πριν από ένα-δύο χρόνια, ένας άλλος φίλος μου από την ίδια περίοδο είπε ότι ο στίχος δεν ήταν «Έχε γειά Παναγιά» αλλά «Έχε γειά, πάντα γειά». Κατά πόσον είναι σωστό κι αυτό δεν έρω, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανώνυμος λαός αλλάζει κάτιο το οποίο δεν του πάει καλά σ'ένα τραγούδι.

Μουσικό Εργαστήρι ΓΠΑ

Μαρία - Άννα Αντωνοβαρδάκη: πιάνο

Μαίρη Δεναξά: τραγούδι, κρουστά

Νίκος Γιακουμάκης: κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κιτσούλης: μπάσο

Μανόλης Κονδυλίδης: τραγούδι, κανονάκι

Κωστής Κοντογιαννάκης: κιθάρα

Παναγιώτα Κουτσούλη: τραγούδι

Πιάννης Κυρτόπουλος: σαζόφωνο

Καλή Μπάλδου: φλάουτο

Σπύρος Σιάννης: μπουζούκι



Χορευτική Ομάδα ΓΠΑ

Σοφία Αθανασίου

Χριστίνα Αράπη

Κωστής - Φοίβος Γιαννόπουλος

Γιάννης Γούσιος

Νατάσα Θωμαΐδη

Δημήτρης Κόκκας

Κώστας Μακρής

Αλέξανδρος Μπάκος

Μαρίνα Μορφιάδου

Αναστασία Μπακάλη

Σωτηρία Ρόντου

Μαρίνα Τσιάπρα

Μαρία Τσιούρη

διδασκαλία χορών: Αλέξανδρος Μπάκος & Κωστής - Φοίβος Γιαννόπουλος